

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.3/2011 Συνεδρίασης των τακτικών Μελών της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου Δήμου Λέσβου.

**ΘΕΜΑ: «Ονομασία του Πολύκεντρου Παπάδου σε «ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ»».**

### ΑΡΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/2011

Σήμερα την 1 Μαρτίου του 2011 έτους, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Παπάδου του Δήμου Λέσβου στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου ύστερα από την με αριθ. Πρωτ. 1 από 9/23-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, 96, 97 και 98 του Ν. 3463/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμα απαρτία, γιατί από το σύνολο των 5 μελών, βρέθηκαν παρόντα και τα 5, ήτοι:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μιχαλάκας Παναγιώτης, Πρόεδρος
- 2) Χατζηβασιλείου Στέλλα, Αντιπρόεδρος
- 3) Επανωμάτης Ιωάννης
- 4) Χατζηγεωργίου Δέσποινα
- 5) Πρωτούλη - Καμάτσου Ζαχαρώ

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανέναν

Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και είπε ότι «Ο Παγγεραγωγικός Πολιτιστικός Σύλλογος Γέρας με το αρθ. 1/13-1-2011 έγγραφο του μας υπέβαλε αίτημα σύμφωνα με το οποίο στο πλαίσιο του εορτασμού του έτους «ΕΛΥΤΗ» αποφάσισε να προτείνει την ονοματοδοσία του Πολύκεντρου Παπάδου (πρώην Ελαιοτριβείο Ψύρρα) σε Πολύκεντρο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Οδυσσέας Ελύτης».

Όπως γνωρίζεται φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη. Ο Οδυσσέας Ελύτης γεννήθηκε το 1911 και πέθανε το 1996. Φιλολογικό ψευδώνυμο του Οδυσσέα Αλεπουδέλλη ο οποίος ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, μέλος της λογοτεχνικής γενιάς του '30 διακρίθηκε το 1960 με το Κρατικό Βραβείο ποίησης και το 1979 με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας γνωστός για τα ποιητικά του έργα Άξιον Εστί, Ήλιος ο Πρώτος, κ.α.

Όπως γνωρίζετε η μητέρα του καταγόταν από τον Παπάδο Λέσβου και ήταν το γένος Βρανά. Με αφορμή της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από το θάνατο και για τον λόγο αυτό προτείνω στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων όπως δώσουμε το όνομα του Οδυσσέα Ελύτη στο Πολύκεντρο Παπάδου.

Τον λόγο πήρε ο Σύμβουλος κ. Ιωάννης Επανωμάτης, ο οποίος είπε ότι ο Οδυσσέας Ελύτης που το πραγματικό όνομα του ήταν Αλεπουδέλλης γεννήθηκε στην Κρήτη για την ποίηση του έχει τιμηθεί από το Κράτος. Εμείς ως Δημοτική Κοινότητα Παπάδου έχουμε Ηρώο Πεσόντων στο οποίο αναγράφονται πολλά άτομα τα οποία θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδος μας και δεν τους έχουμε τιμήσει μέχρι σήμερα τόσο εμείς όσο και κανένας πολιτιστικός σύλλογος. Για τον λόγο αυτό διαφωνώ με την απόφαση του Προέδρου.

Οι λοιποί Σύμβουλοι κα. Ζαχαρώ Πρωτούλη, Δέσποινα Χατζηγεωργίου, Στέλλα Χατζηβασιλείου συμφωνούν με την πρόταση του Προέδρου.

## **ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΥ**

**Αφού έλαβε υπόψη**

- 1. Την εισήγηση του Προέδρου**
- 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, Ν.3852/10**

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου να ονομασθεί το Πολύκεντρο Παπάδου σε «Οδυσσέας Ελύτης».

Αφού συντάχθηκε και υπογράφηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται.

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ**

**Ο Πρόεδρος**

**ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**

**Τα Μέλη**

Ακριβές αντίγραφο από το Πρωτότυπο

Ο Πρόεδρος